

## Årskrönika 1990

Nov.

1989 års byastämman hos ålderman Yngve Noren präglades framför allt av ovisshet; Vad skulle hända med Äspögården? Efter olika turer köptes Äspögården av Å.M.Holmlund och B Levin, och den drivs numera som konferens och kursgård. Alla drog en suck av lättnad – antingen man för eller emot att den sk Amanda stiftelsen skulle ha gamla prästgården som ett hem för missbrukande kvinnor!

Dec. 15/12 snökaos över slätten! Skolbarnen fick skjutas hem ett par timmar tidigare än vanligt. Denna fredag samt lördagen blev vinterns enda dagar med snö!

Dagarna före jul fylldes nyhetssändningarna på TV och radio av rapporter om det rumänska folkets försök att bli av med landets diktator Nikolaj Chaucescu. Innan årets slut tillkänna gavs att diktatorn och hans fru avrättats efter en symbolisk rättegång. Ytterligare en öststat försöker bli kvitt Kommunismen (såsom Polen, Tjeckoslovakien och Östtyskland)

Jan. Januarivädret var mycket milt, grått och regnigt. I slutet av månaden fick vi uppleva årets första storm. Stormade gjorde det också bland bankanställda, som gick ut i strejk.

Feb. Fortsatt mycket milt, ja t.o.m. varmt väder. Den 21/2 uppmättes +15 ° i Skåne. Snödroppar och vintergäck lyste i alla trädgårdar och första veckan i månaden kunde man höra lärkan. Ryggarna på plöjnaderna ljusnade och alla bönder fick vårkänslor.

I Sydafrika släpptes Nelson Mandela fri efter 26 år i fångenskap och ANC erkändes. I Sverige tvingades regeringen avgå. Ingvar Carlsson fick chans att bilda regering, denna gång utan finansminister Kjell-Olof Feldt.

Mars.

Första veckan i mars startade vårbruket på Söderslätt. I hela landet var det ovanligt milt Vasaloppet fick inställas på gr. Av snöbrist. Detta har bara skett 2 ggr tidigare i Vasaloppets 75 åriga historia. Helgen 17 o 18 mars var det så varmt att man kunde sitta ute och dricka kaffe i bara kortärmade tröjor!

April. Så kom då kylan med kalla nätter, men soliga och sköna dagar. Den 6 april inträffade en svår färjekatastrof mellan Oslo och Fredrikshamn. 1660 p omkom i en brand som senare visade sig vara anlagd. På utrikesfronten berättade nyheterna om hur Litauen förklarade sig självständiga gentemot Sovjet. I slutet av april blommar rapsen. Luften var fylld av björkpollen – 3-4 veckor tidigare än normalt. Kyrkoherde Göran Gyllenör slutade sin tjänst här. Ny kyrkoherde blir Arthur Brücher.

Valborg. Mycket varmt och skönt väder. Valborgsmäsoeldarna lyste och samtidigt blommade körsbärsträden!!

Maj. Första veckan i maj kom sommaren. Redan 3 maj kom svalorna och en del tog årets första dopp i havet. Den 5 maj var det 15 ° i vattnet. Värmen och det vackra vädret höll i sig och redan i början av juni var alla försommarblommor överblommade.

Juni. Till pingsthelgen 2/6 serverades nypotatis och färska jordgubbar. MEN på vår traditionella Äspödag ösregnade det och den gemensamma utfärden till kullen fick ställas in. I Äspö kyrka fick vi dock lyssna till Birgittakören, som sjöng sitt Italienprogram, klädda i sina nya fina körkläder. I Italien spelades VM i fotboll. Sverige blev utslaget redan i första omgången. VM-guldet vann V Tyskland.

Juli. Redan i mitten av juli var det dags med rapsskörden. Det röntade bra! Och omkring 25/7 fortsatte man med att tröska kornet.

Aug. Den 2 aug invaderade S Hussein och Irak staten Kuwait. Världen håller andan. Krig? Här i Sverige steg bensinpriset till över 7:-/l.

Sept. Just vid betkampanjstarten utbröt vild strejk bland arbetarna bl.a. på Jordberga Sockerbruk. Den 15 september började man trots detta, att leverera de första betorna. Marken var mycket torr. Det var svårt att få ner plogen i jorden. Men den 24 och 25 kom regnet. På två dygn uppmätte vi 54 mm.

Okt. 3 okt – historiskt datum! DDR försvann. Östtyskland och Västtyskland förenades efter 45 år!

Under det gångna året har en ny församlingsmedlem fötts och två personer har avlidit Folke Glans och Knut Hansson

Till sist: Vår årskrönika innehåller fler nyheter från långt ute i världen, än från vår hemmaby. Detta tycks vara typiskt för vår tid. Samtidigt som världen krymper, kan avstånden i en by verka större. I Äspö by fanns förr skola, prästgård- församlingshem och Söderbergs affär – naturliga träffpunkter.

Bylaget kan ha en betydelsefull uppgift om vi vill ha kvar gemenskapen i Äspö – en liten by på slätten!

Äspö 17/11 1990

Dan Andersson

Ålderman

(Avskrivet av Kerstin Lindell i Klockargården oktober 2021)