

Årskrönika 1981.

Den 21 november 1980 samlades Espö byamän till traditionellt gott och trevligt Mårtensgille hos åldermannen Ragnar Hultén, Espö 12:22, efter byastämman i Espö Kyrka.

Vid Luciatiden drabbades södra Skåne av kraftiga översvämningar, värst var den, som gjorde att Dybäcksån valde en ny, 2 meter bred fåra, som tog jordmassor – ja, t.o.m en stor bit av riksväg 10 vid Hörte med sig ut i havet.

Under tiden kunde Espöborna liksom året innan samlas i kyrkan och fira sin Lucia med efterföljande kaffe i Espögården.

Detta initiativ av Kerstin Lindskog, stött av Espö byalag, håller på att bli en ny tradition i Espös kulturella liv.

Samma dag, dvs den 13 dec., finner Sune B Larsson till sin stora glädje ett första s.k. vårtecken – de turkiska snödropparna hade slagit ut. Men ack, vintern låter sig inte luras, så ej heller i år, den kom, om än mildare och mera snöfattig än under de båda senaste vintrarna.

Säkrare vårtecken uppenbarade sig i början av februari månad – den 1/2 kom vintergäcken och de vanliga snödropparna och den 9/2 den botaniska krokusen.

De första vårfåglarna uppenbarade sig den 9 mars (lärkan) resp. den 16 mars (tofsvipan).

Ute i världen utspelades dramatiska händelser. USA fick en ny president, Ronald Reagan, den 20 jan. – samma dag som Iran frigav den amerikanska gisslan efter 444 dagars fångenskap.

Men redan den 30 mars blev Reagan utsatt för ett mordförsök som dessbättre misslyckades och samma öde rönt påven en tid därefter. Egyptens president Sadat föll för mördarnas kulor under en militärparad i oktober månad.

Dessa händelser visar lite av den våldsmentalitet som drar fram över världen.

Den 29 juli gifte sig den engelske tronföljaren Charles med Lady Diana och har nu låtit meddela, att de väntar tillökning framöver.

Det svenska kungaparet Carl XVI Gustaf och Silvia befinner sig också i samma situation, det är t.o.m tredje gången för deras vidkommande.

I Espö gjorde sommaren sitt intåg den 9 maj till välljudande och välbekanta toner från en liten näktergal i Sune B:s trädgård.

Tre dagar senare kom de första svalorna med sitt budskap om sommar, som kanske många hade längtat efter.

På Espö-dagen den 13/6 drog en kall nordanvind över landet med snöbyar över mellersta Götaland.

Denna dag kunde Espöborna under ledning av Nils-Åke Espert och vice ålderman Sven Sjöstedt, efter en kortare andaktsstund i kyrkan, färdas enligt urgammal tradition till Lemmes hög för att intaga medhavd matsäck och lyssna till välklingande sång och musik.

Under Juni månad arrangerade Espö Syförening den sedvanliga bussturen för pensionärerna, denna gång till Österlen.

Fyndet av den s.k Skateholmsmannen gav oss en bild av människors liv och vanor för 7000 år sedan.

I en föreläsningsserie kunde alla intresserade i trakten få ta del av utgrävningsresultaten.

Om sommaren inte blev vad turisterna väntat sig, blev i alla fall skörden av vete och korn tillfredställande, rapsen däremot gav något sämre resultat än vanligt. För betskördens vidkommande har vädret gynnat i synnerhet rotskörden som hittills i medeltal gett 52 ton per hAr, vilket är c:a 10 över det normala.

Sockethalten däremot håller en lägre halt, medelvärdet ligger f.n på 16,65 %.

Höstens ihållande regn – 123 mm i oktober, och det lär bli minst lika mycket i november – har förorsakat svårigheter både vid upptagning och framkörning och problemet f.n är att få iväg alla betor, innan frosten sätter in.

En ryskt U-båt, U137, enligt svensk expertis försedd med kärnvapen, gick den 28/10 på grund vid Gåsö vid infarten till Karlskrona. Den förorsakade ett politiskt rabalder på hög nivå. I samband med stormen den 2/11 drogs den loss från grundet och kunde någon dag senare lämna svenskt territorium.

Episoden betecknas som den största kränkningen gentemot Sverige i modern tid och Östersjöns rykte som "Fredens hav" fick sig en kraftig törn.

Den nyssnämnda stormen fick ett orkanartat förlopp med vindstyrkor på 25 sekundmeter med ända upp till 40 sekundmeter i byarna och lamslog stora delar av södra Sverige.

Året som gått har i allra högsta grad varit ett oroligt år i synnerhet för svensk ekonomisk politik bl.a genom alla företagskriser och massuppsägningar samt den alltmer tilltagande arbetslösheten.

Espö den 20 november 1981

Nils Bertil Nevrup

Ålderman

Avskrivet i september 2023 av Christel P Olsson
(åldermannamora 2023)