

Årskrönika 1980

I slutet av november 1979 firades årets Byagille hos Thage Carlsson, ålderman under 1979 glatt och trevligt som vanligt vid byamännens sammankomster.

Ett trevligt initiativ har tagits av Kerstin Lindskog att återuppliva Luciafirandet i kyrkan och Äspögården. December förlöpte i övrigt utan sensationer.

Liksom föregående år började 1980 med kyla och snöstorm vilket medförde att vår by var helt isolerad under en tid. Snömassorna medförde en försening av den efterlängtade våren, emellertid blomnade snödroppar, vintergäck och krokus de sista dagarna av februari och den 10 mars hörde Sune B den första lärkan slå sina drillar.

Korn och betor såddes i normal tid under goda betingelser.

Den 19 april var det åter full snöstorm vilket vållade skador på de lätta jordarna neråt sjön.

Maj var torr och ganska kall men till höskörden i slutet av juni började en regnperiod.

Vår lilla Byaträff med färd till Äspökulle den 14 juni hade arrangerats av Nils-Åke Espert på ett föredömligt sätt. Av de anvisade medlen togs inget i anspråk.

Den 18 juni var det dags för Äspö Syförenings årliga utfärd till bland annat Simlångsdalen och Halmstad.

Senare delen av juni samt juli och augusti var ovanligt regniga. Sålunda föll under juni 111, juli 82 samt augusti 103 mm regn.

Även hösten blev regnig och försvårade skörden av råg och vete samt betupptagningen.

Efter lång födslovånda sammanfördes Källstorps olika församlingar till en samfällighet den 1 januari 1980 vilket får noteras med tillfredsställelse.

På grund av höjda oljepriser och högt kostnadsläge har stora svårigheter uppstått för näringslivet och samhället i övrigt. På sikt bör dessa förhållanden kunna avhjälpas om vi får behålla fred och vi bör därför fortfarande kunna emotse en glimrande framtid.

Äspö den 21 november 1980

Ragnar Hultén

Ålderman

(Avskrivet av Kerstin Lindell i Klockargården oktober 2021)