

## Årskrönika 1979.

Den 25 november 1978 var vi samlade till sedvanligt byagille, hos åldermannen Gunnar Åberg Gamlegård efter byastämman i Äspö kyrka.

Efter den regniga hösten gjorde att även betupptagningen redan från början mycket besvärligt att ta sig fram i de blöta markerna.

Första snön föll på e.m. den 9 dec. Många bilar åkte i diket, då det kom överraskat för största flertalet. Sista mottagningsdagen för sockerbetor vid Jordberga Sockerbruk var lördagen den 16 dec. Dagen efter var vinterknäppe här 12gr kallt, men då var ju kampanjen avslutad på förutbestämt datum. Julafton lite snö som gav julstämning men innan kväll underkylt regn.

Den 28 dec. full snöstorm den 29 dec. inga tidningar och post den 30 dec. LV4 dess bilförare inkallas som hjälp, 31 dec. eller nyårsafton stopp på alla vägar ut från Trelleborg till landet. Trelleborg endast Algatan farbar vid middagstid, allt rapporterat genom lokalradion Malmö-hus. Nyårsafton Frukostklubben sista gången och då i T.V 680 gånger, Sigge Fürst avtackad för ett mycket uppskattat program.

Nya året började med kyla och så fortsätter dag för dag till 14 februari. Storm 20 sek.m. Ingen buss går utanför Trelleborg, rent igenkorkat på vägarna 15 febr. helikopter enda färdsättet denna dag, bussar från Trelleborg till Smygehamn 9 timmar med konvoj. Ingen tidning och post men värre var de på andra orter som inte hade ström.

23 februari flyttade systembolaget i Anderslöv in i nya lokaler där Nya Järnaffären tidigare låg, trots hotat av indragning året innan.

4 mars stora vattensamlingar som tidvis såg hotande ut men allt gick bra.

Den 28 mars inträffade den så mycket omskrivna Harrisburgolyckan, som även idag ventileras om vårt fortsatta energiprogram.

10 april är det 100 år sedan Äspö by drabbades av en våldsamt brand, det började i skolhuset och spred sig snabbt till närliggande 1 gård och 9 hus.

11 april vårbruket kom överraskande igång efter så sträng vinter, och vårsåden blev nermyllad i lagom tid, sockerbetorna såddes i slutet av april också normalt.

Maj månad fick vi 30mm regn.

Juni endast 13 mm. 9 juni var vi samlade till sammanträff som började inne i kyrkan, med en kort andakt, därefter stod en lövklädd skrinna förspänd 2 hästar och väntade. Färden gick så till Äspö kulle dit våra förfäder for för länge sedan. Matsäcken förtärdes medan vi lyssnade på sång till luta av Jan Norrman "Visor på sommarängen".

Juli månad 49mm regn mycket dålig semester månad, ingen värme litet med besökare vid badstranden.

27 september var det 300 år sedan Skåne blev svenskt, freden skrevs under av Karl den XI och Kristian den V.

Höstvädret var bra och en god skörd välbärgad, höstsådda grödorna som såddes i rätt tid står vackert idag.

29 oktober Televisionen 25 år, vilken firades med underhållning hela kvällen.

Vår äldsta församlingsbo har avlidit, Olivia Nilsson född 6 augusti 1876 och död 18 december 1978, 102 år gammal.

John Fransson f.d. arrendater å nr 8 Äspö född 4 augusti 1895, död 4 oktober 1979, 84 år gammal.

Transformatorn söder om prästgårdsparken har tjänat ut och revs nu omkring 1 november.

Betorna nu ur jorden stod att läsa i Skånska Dagbladet 24 nov.

Årets låga jordprocent i medeltal endast 10 procent är mycket ovanligt, men är av mycket stor betydelse för både bruk och odlare. Mycket hög sockerhalt över 18 procent i genomsnitt, men kanske något mindre rotskörd än den som nämndes i september.

Äspö den 26 nov. 1979

Thage Carlsson

Ålderman

Avskrivet i september 2023 av Christel P Olsson  
(åldermannamora 2023)