

1970

Giv, o Jesu fröjd och lycka!

En lång och besvärlig vinter hade vi att dras med. Den började redan i senare 1/3 av nov. mån. 1969 och höll på i en följd fram till i april mån.

Den 16 och 17 december föll det ymnigt med snö med ca 20 cm djup.

Blåst från N.O. gjorde att trafikhinder uppstod, och detta inträffade ofta under vinterns lopp.

Den 6 mars -70 var det åter stopp och detta var det i så gott som hela Europa, där stora mängder snö fallit. I Berlin föll det den 6-3 1/2 m. snö, vilket ej har hänt sedan 1891, så sent på året.

I Frankrike och Schweiz har svåra snöskred inträffat varvid många människor dödats och byggnader förstörts.

April var kall och nederbördsrik. Inget vårbruk har under april kommit igång med undantag av början med saltsådden till höstrapsen. På sina håll utfördes detta med flyg.

Svåra översvämningar har där varit på sina håll i landet vid snösmältningen.

I Dalköpinge låg snön fläckvis kvar på norrsluttningar tills 30-4.

När vårbruket kom igång i maj mån. så var vädret - som det brukar vara i regel - vackert så länge som sädessådden pågick., men det blev regn till betsådden, varför uppehåll fick göras härför och det blev på många ställen svårt för dessa att komma upp. Betfälten har därför på sina håll varit mistiga, och omsådd har fått tillgripas.

Då hackningsprocessen är på avskrivning och sprutning av betfälten tagit vid, så har många av dessa inte varit så fria från ogräs. Det är särskilt mållan och pilörten samt baldersbrå som äro besvärliga.

Då juni mån. var varm, fick grödan en god start. Men juli och aug. var kalla och regniga, särskilt kan man säga detta om semestermånaden juli och halva augusti.

Något av rapsen blev tröskat medan vädret var vackert. Och sädesskörden pågick i stort under bra förhållande. Det kunde vara på slutet på säsongen då det blev besvärligt med havre och vårvete. Kornet var bemängt med en del grönskott.

Och den nu pågående betskörden är besvärlig på grund av det eviga regnandet som nu råder.

Vad skörden beträffar så ligger väl detta på följande värde per tunnland. Höstvet 23 dt., höstråg 26 dt., korn 25 dt., havre 18 dt., höstraps 11 dt., sockerbetor 22.0000 kg per tld. Potatis 20.000 per tld. Omkring följande mm regn har fallit under mån, april 58, maj 31, juni 19, juli 51, aug 38, sep. 41, okt. 78 och fram till den 5 nov. 39 mm, då frost började, sammanlagt 355 mm.

Något åskväder har vi ej haft under 1970.

Flyttfåglarna kom, lärkan 18/3, vipan 29/3, svalan den 8/5, näktergalen den 10/5.

Svin - men fr f a smågrispriset har varit mycket otillfredsställande under året.

Vad utlandet beträffar så har i slutet av maj svåra översvämningar ägt rum i Ukraina, Ungern men fr f a i Rumänien, där det var katastrof. Hela landet var så gott som översvämmat och enorma värden har gått till spillo. Senare under sommaren drabbades även Österrike av svåra översvämningar.

Den 12 nov. drabbades Östpakistan av de svåraste naturkatastrofer som har inträffat. Det var dels en cyklon, dels en tidvattenvåg som dränkte landet.

De officiella siffrorna för döda ligger på 200.000 i döda, men det uppskattas till närmare 2 miljoner i döda.

Koleraepidemi har utbrutit där och även andra svåra sjukdomar. F. ö. så har kolera utbrutit på många platser i såväl Asien som Europa under året.

Något som tycks bliva alltmer allmänt är kidnappning av flygplan och diplomater.

Sålunda har detta ägt rum i Syd-Amerika och Kanada där olika länders diplomater har dödats av kidnapparna.

Under året har två bemärkta personer avlidit. Den 28-9 Egyptens president Nasser och den 9-11 Frankrikes förre president general de Gaulle.

I Peru har en svår jordbävning inträffat vilket krävde 80.000 i döda .

Och på Manilla har påven Paul VI den 27-11 varit utsatt för ett attentat.

Vad på riksplanet har hänt kan nämnas att en s.k. vild strejk utbröt i det statsägda bolaget LKAB i Svappavaara , Malmberget, Kiruna o Luleå.

Den började den 9-12 1969 och pågick till den 3-2 1970, och den berörde omkr. 4.800 anställda.

Under året har många vilda strejker utbrutit vid olika företag inom landet.

Och de nu påbörjade löneförhandlingarna kommer att bli långa och besvärliga ur många synpunkter.

Den 20 sep. gick vi till val för första gången efter det nya valsystemet trädde i kraft, och den riksdag med två kamrar som riksdagsmannen Per Nilsson i Espö var med att genomföra i mitten av 1860-talet upphör med utgången av 1970, då 1:a kammaren med 151 ledamöter och 2:a kammaren med sina 233 ledamöter upphör. Den nya riksdagen ska bestå av 350 ledamöter, en kammare och valtiden är tre år. Samma valperioder ska i forts. gälla för såväl landstinget som inom det kommunala.

Tidigare valperioder var fyra år, samtliga val till riksdagen, landsting och det kommunala förrättades på samma dag, således i år den 20 sep. Valet blev en tillbakagång för s, m och i det närmaste status quo för fp. och en framgång för cp och vpk.